



Protestantse Gemeente
Maas-Heuvelland

Nieuwsbrief 22 mei 2026

**'Traditie is niet het aanbidden van de as,
maar het doorgeven van het vuur.'**

Deze uitspraak die aan de componist Gustav Mahler wordt toegeschreven, zou je één van de kerngedachten van het feest van Pinksteren kunnen noemen. De uitspraak heeft iets heftigs in zich, want het aanbidden van as is misschien wel één van de meest macabere beelden die een mens kan oproepen. Het is stilstaan bij de vergankelijkheid, bij dat wat voorbij is en daarbij niet weg kunnen komen. Misschien wel omdat je koestert dat wat was, of omdat je rouwt om wat weg is. Het beeld is ook macaber, omdat het een relatieloos beeld is. Het is het aanbidden van stof, dat niets meer terugzegt, van dood wat ooit leven is geweest. In de aanbedding van de as doemt een mens op die alleen nog maar staat en kan bestaan bij de herinnering.



Is de kerk as? Als je de publieke opinie moet geloven, het aantal kerksluitingen, de voortschrijdende secularisatie in het Westen, dan is de kerk as aan het worden. De kerk

kan hier en daar nog worden ingezet als museum met een herinnering aan vervlogen tijden. Ooit heeft het gefloreerd, zijn functie gehad. We zijn wijzer geworden en intelligenter althans dat denken we, en nu is de kerk voorbij. Er zijn verhalen doorgegeven van generatie op generatie, maar waarschijnlijk zijn wij nu als laatsten aan de beurt. Dus wordt het nu zo langzamerhand tijd om de as maar serieus te nemen.

Maar wacht even, laten we ons zelf niet te snel tot museumbezoekers verklaren. En laten we doorstoten naar wat het hart van de christelijke traditie is. En dat hart dat heeft met Pinksteren de kleur en de warmte van vuur. We hebben het aangereikt gekregen van de mensen vóór ons. Pinksteren is dan ook bij uitstek het feest waarom we bij onszelf te rade kunnen gaan waar we dat vuur hebben gekregen. Wie heeft het ons doorgegeven en wanneer? Wat maakte dat wij er warm van werden? Op welk moment voelden wij iets van bezieling die ons aanraakte? En in vuur en vlam zette? Ongetwijfeld had het vuur het soms moeilijk, kwetsbaar als het is. En was er iemand of iets nodig die de vlam weer aanwakkerde. Iemand die we niet kenden wellicht, een vreemdeling, of buitenstaander, een kunstenaar of musicus. Iemand die de grondtonen van ons leven weer tot klinken wist te brengen. Pinksteren zegt dat we iemand van buiten nodig hebben die onze geestdrift aanblaast. We onderzoeken onze liefde. En dan mogen wij het vuur doorgeven. Eigenlijk kunnen we niet anders.

Tja dat zouden we wel willen, maar verdorie, de secularisatie en die verrotte ontkerkelijking. En jongeren willen ook al niet meer komen. Tenminste ze willen niet doen zoals wij. En we willen wel graag dat ze doen zoals wij. Wat moeten we nu toch met dat vuur? Niemand zit er op te wachten. Kijk maar: zo vol zitten onze kerkbanken niet meer.

Ho, ho, ho, ho, ho, We zijn één kerkelijke gemeente waar de mensen bij honderden, duizenden, zelfs bij tienduizenden onze gebouwen komen bezoeken. We hoeven alleen maar de deuren open te zetten. Duizenden om het vuur aan door te geven. En omgekeerd geven zij hun vuur misschien ook wel aan ons door. Als zij de kans krijgen. Het is enkel een kwestie van kunnen ontvangen. Maar dan wel één groot misverstand uit de weg ruimen: Dat wij en onze gebouwen er zijn om de as te aanbidden. Dat is namelijk een misvatting. Met dank aan de Geest.

Ds. Ferdinand Borger

De zondagsvieringen Pinksteren

PK Eijsden

Heeft u wel eens geprobeerd een goed gesprek te voeren via Google translate?

Dat kan wel eens hilarisch uitpakken. Dezelfde taal spreken?

Of begint elkaar verstaan met goed luisteren? Pinksteren, feest der herkenning?

Wij gaan kijken naar de failliete firma 'Hiep Hiep Hoera' en vieren het feest van de Geest.

We zingen (bijna) alle Pinksterliederen uit ons liedboek.

Ds. Agnes Hana

Voorganger:	Ds. Agnes Hana	Zondag 28 mei om 10.00uur
Muziek:	Arnaud van Kan	Protestantse kerk
Ambtsdrager:	Gert Schaart	Wilhelminastraat 1 Eijsden

Sint Jan Maastricht Vreugde, Verrassing, Geduld!

Waarover gaat Pinksteren? Over de Geest, over het Vuur, over de Ander, over grenzen die geen grenzen blijken te zijn. Over elkaar verstaan. Pinksteren gaat over best veel. In de kerkelijke traditie is het ook nog eens het geboortefeest van de kerk. Een verjaardag

dus. Hoe vieren we dat? Door samen te zingen en te bidden. Door na te denken over een paar mooie thema's: Vreugde, Verrassing, Geduld. En daarna samen in een kring het Heilig Avondmaal te vieren. En te ontdekken dat we samen een gemeenschap vormen: Een kring van gelijken, afhankelijk van elkaar, de één niet groter of belangrijker dan de ander. Van harte welkom bij het feest van de Geest.

Ds. Ferdinand Borger

Voorganger:	Ds. Ferdinand Borger	Zondag 28 mei om 10.00 uur
Organist:	Klaas Remerie	Sint Jan
Gemeentelid van dienst:	Marika de Bruijn	Vrijthof 24 Maastricht
Lector:	Menso Fermin	Via Kerkomroep
Kindernevendienst:	Veerle Rietveld	

Hervormde Kerk Vaals

Voorganger:	Ds. Melania Hadnagy	Zondag 28 mei om 10.00 uur
Organist:	Christine Moraal	Hervormde kerk
Gemeentelid van dienst:	Bertus Companje	Kerkstraat 47 Vaals
Kindernevendienst:	Arie Koster	Via Kerkomroep

Kloosterkerk Valkenburg

Voorganger:	Ds. Hans Kling	Zondag 28 mei om 10.00 uur
Muziek:	Cariene Groen-Zwart	Kloosterkerk
Gemeentelid van dienst:	Lies Oost	Oosterweg 1 Valkenburg
		Via Kerkomroep

Uit de diaconie

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede!

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Armoedeproject van de Rotary Maastricht/gezinshulp

Het armoedeproject van Rotaryclub Maastricht (RCM) is in de loop van 2018 gestart. Toen zijn de eerste gedachten ontwikkeld om een project op te zetten dat er op gericht is armoede te voorkomen. De leden hebben ervoor gekozen een paar gezinnen in Maastricht te gaan helpen om te voorkomen dat zij in een situatie van verdere armoede terecht zouden komen.



Via een preventief beleid worden de oorzaken van armoede op een innovatieve en integrale manier aangepakt. Het unieke van deze benadering is dat netwerken van de Rotaryleden hiertoe gebruikt worden. In die netwerken bevindt zich in principe kennis en ervaring op alle disciplines die relevant zijn bij de armoedeproblematiek. Via dit informele netwerk kan snel gehandeld worden. Daarbij kan de Rotary zelf een aantal huishoudens selecteren dan wel huishoudens helpen die 'in een traject met de gemeente zitten'.

Cruciaal in deze opzet is een persoonlijke benadering van de gezinnen. En: belangrijk is dat mensen weer meer in staat zijn zelf de regie te voeren over hun eigen leven. De financiën voor dit project worden verstrekt door leden van de Rotary, maar een bijdrage is vanzelfsprekend meer dan welkom om gezinnen nog beter te kunnen helpen!

De collecte wordt dus van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,
Marije Bijleveld



NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht
NL79 RABO 0152 12 93 59.
Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie.

Collecte voor het werk in de gemeente



De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst. Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong. U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.

Onderweg – ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten

Gemeenteavond 'Uitgedragen' Woensdag 27 mei 19.45uur Kloosterkerk Valkenburg
Op die avond zullen de kerkelijke uitvaartbegeleiders zich presenteren en gaan we in gesprek over wat er allemaal mogelijk is bij een uitvaart vanuit de kerk. Het is een avond voor gemeenteleden, waarbij we nadrukkelijk ook eventuele familie of vrienden uitnodigen, mensen die om u heen staan als u een kerkelijke uitvaart overweegt.
Informatie: ds. Ferdinand Borger **E.** predikant@maasheuvelland.nl



Connect: Zaterdag 30 mei 20.00uur 't Gulper Hoes Gulpen
De uitgestelde avond met schrijver en spreker Jurjen van Houwelingen vindt nu dan toch plaats. Titel van de avond: '*ALS JE HET EVEN NIET MEER ZIET, over tegenslag en opnieuw beginnen*'. Zijn boek en deze avond zijn inspirerend. We gaan met hem en elkaar in gesprek. Lees hier het [persbericht](#).

Informatie: Rianne Delamboy-de Winde **E.**
riane.delamboy@hotmail.com

Silent Sunday Reading Zondag 31 mei 13.00-15.00uur St Jan Maastricht
Afgelopen maand zijn de zondagmiddagen in de Sint Jan weer begonnen. De belangstelling kan beter en we zoeken naar manieren waarop we de doelgroep – lezers die het prettig vinden in alle stilte, offline, te kunnen lezen - beter kunnen bereiken.



Er is een affiche die hangt op plekken waar studenten komen en we leggen boekenleggers neer op plekken waar boekenlezers en andere belangstellenden kunnen komen. De boekenlegger heeft aan de ene kant de tekst in het Engels en aan de andere kant in het Nederlands. U kunt hem o.a. tegenkomen in boekwinkel De Tribune en in de Sint Jan. [Hier vindt u hem ook.](#)

Komende keer hopen we iedereen tegen te komen die het fijn vindt om andere lezers tegen te komen en samen na te praten over de boeken die je leest rond een thema. Door het meer af te bakken, meer thematisch te werken, denken we de belangstelling meer te prikkelen.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Eerstvolgende keer is 31 mei en het thema is liefde, liefde in de breedste zin van het woord.

Er is een film gemaakt over de Silent Sunday Reading die u op [Facebook](#) en [LinkedIn](#) kunt zien.

Nelleke de Kruik, **E.** nellekedekruik@gmail.com

Afscheid Elly de Haan-Verduyn Zondag 28 juni 2026, 10.00 uur Sint Jan.

Elly de Haan heeft te kennen gegeven haar taken in de kernraad Maastricht en de taakgroep vieren neer te leggen. In deze dienst, geleid door ds. Ferdinand Borger, gaan we Elly bedanken voor 61 jaar (!!) inzet voor de (Protestantse) kerk.

Koffie-croissantviering zondag 19 juli 9.45uur St Jan Maastricht

Een nieuwe editie na de succesvolle start.

Van de dominee

Woensdagavond gemeente-avond: Uitgedragen

Een avond over de kerkelijke uitvaart met de mensen die de opleiding tot kerkelijk uitvaartbegeleider hebben gevolgd.

We gaan kijken naar een video waarin zij zichzelf presenteren en vertellen waarom ze dit bijzondere werk in de kerk willen gaan doen. Daarna gaan we er samen over in gesprek. Wat maakt een uitvaart nu 'kerkelijk'. Wat kunnen we van elkaar verwachten. In de cursus die de uitvaartbegeleiders hebben gedaan ontstond er iets van een nieuwe vorm van pastoraat, waarin ook andere gemeenteleden dan de predikant zich bezig houden met onze laatste levensfase. Dat is een stukje gemeente-opbouw waarin wij u graag willen laten delen.

De avond is in de Kloosterkerk in Valkenburg en begint om 19.45u. Van harte welkom.
Ds. Ferdinand Borger

Vanuit de Kerkenraad

Concept jaarrekeningen

In de bijlages legt de Kerkenraad bij u ter inzage de Jaarrekeningen 2025 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen + Aanbieding. De Kascontrole commissie en de Kerkenraad hebben deze inmiddels goedgekeurd.

U kunt op beide Jaarrekeningen **reageren tot uiterlijk vrijdag 5 juni** via: [scriba @ maasheuvelland.nl](mailto:scriba@maasheuvelland.nl).

Voor inhoudelijke vragen kunt u ook terecht bij Henk van Gelderen, penningmeester van het CvK, via henkvangelderen@gmail.com, en bij André Schreurs, penningmeester van het CvD, via agfschreurs@gmail.com.
Emilie Hilbers, scriba **E.** scriba@maasheuvelland.nl

Marian Knetemann volgt ds. Gerard Nieuwburg op.

Het verheugd ons te kunnen melden dat Marian Knetemann zich per 1 juli 2026 zal verbinden aan het ouderenpastoraat binnen de PGMH. Zij zal hiermee ds. Gerard Nieuwburg opvolgen die op 28 juni afscheid neemt. Marian is geen onbekende in onze gemeenschap. Zij zal zich met de pastorale werkgroep richten op de pastorale zorg, gericht op de overwegend oudere leden van de PGMH. Daarnaast zal zij blijven voorgaan in vieringen binnen de PGMH. Het verheugd ons dat wij Marian bereid hebben gevonden deze taak op zich te nemen.

Willem Ginjaar, Voorzitter Kerkenraad **E.** voorzitterkerkenraad@maasheuvelland.nl

Wie is Marian Knetemann? - Zij stelt zich zelf kort voor:

Per 1 juli mag ik mij voor gemiddeld 8 uur per week verbinden aan het ouderenpastoraat binnen de protestantse gemeente Maas-Heuvelland. Voor mij voelt dat heel bijzonder, omdat deze gemeente en in het bijzonder de Toeristenkerk in Gulpen al verbonden zijn met mijn eigen jeugd en geloofsweg.

Ik woon in Antwerpen en combineer verschillende opdrachten die allemaal draaien rond mensen, geloof, ontmoeting en zingeving. Momenteel werk ik o.a. projectmatig voor de protestantse gemeente Maas- en Beekdal, waar ik mij vooral richt op jongeren en jongvolwassenen (15-50 jaar) en op vernieuwende vormen van kerk-zijn die aansluiten bij deze tijd.

Daarnaast werk ik ook in het buitengewoon onderwijs met jongeren met een beperking. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk kleine gebaren, geduld, creativiteit en echte aandacht kunnen zijn. Niet alles hoeft altijd opgelost te worden soms is aanwezig zijn al genoeg. Vanuit mijn zelfstandige werking ORGidee probeer ik geloof, creativiteit, ontmoeting en zingeving met elkaar te verbinden. Ik hou van liturgie en geloofstaal die dicht bij het leven van mensen blijven en ruimte laten voor zowel hoop als kwetsbaarheid.

Ik kijk ernaar uit om de komende tijd verder kennis te maken, verhalen te delen en samen onderweg te zijn.

Marian Knetemann

Vanuit de kern Maastricht

Silent Sunday Reading

Er is weer een nieuw seizoen gestart voor Silent Sunday Reading in de St Jan aan het Vrijthof in Maastricht. Elke laatste zondag van de maand van 13.00 tot 15.00uur.

Silent Sunday Reading is een samenwerking van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland met de studentenorganisaties The InnBetween en Thuis Maastricht.

Er is een film gemaakt over de Silent Sunday Reading die u op [Facebook](#) en [LinkedIn](#) kunt zien.

Op 31 mei is het thema van Silent Sunday Reading: **Liefde.** ❤️

Aan de hand van een paar inleidende vragen, gaat iedereen lekker zelf lezen uit een eigen boek of uit de boeken die klaar liggen in de Sint Jan. Als afsluiting is er een kort nagesprek.

En natuurlijk is er iets te drinken en te snacken.

Iedereen is welkom, dus ook jij!

Emilie Hilbers

Agenda

Maandag

- **Hoeskamer va Gullepe** van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen

Dinsdag

- **Ontmoetingsochtend in 't Trefpunt**, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 informatie Jetty Vels (jetty.vels @ ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).
- **Soepcafé Valkenburg**: 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg

Woensdag 27 mei

- **Gemeenteavond 'Uitgedragen'** 19.30uur Kloosterkerk Valkenburg

Donderdag

- **Hoeskamer va Gullepe** van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
- **Huiskamer van Valkenburg** van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha @ live.nl - 043-3647242).

Zaterdag 30 mei

- **Connect**: 20.00uur 't Gulper Hoes Gulpen

Zondag 31 mei

- **Silent Sunday Reading**: 13.00-15.00uur St Jan Maastricht

Save The Date

Woensdag 3 juni

- **Krantenleeskring** 10.30uur Kloosterkerk Valkenburg (eenmalig verzet v.d. maandag)
- **BeZin in film** 19.30uur Kloosterkerk Valkenburg € 5,-

Zaterdag 20 juni

- **St Jan Zomermaaltijd** 18.00uur St Jan Maastricht.

Zondag 21 juni

- **Afscheid ds Gerard Nieuwburg** 10.00uur St Jan Maastricht

Zondag 19 juli

- **Koffie-croissantviering** 9.45uur St Jan Maastricht

Zondag 6 september

- **Startzondag** 10.00uur 't Gulper Hoes, Gulpen

Volg ons:



Linked In



Facebook



Instagram

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar de redactie: nieuwsbrief@maasheuvelland.nl
